

## Waar hebben Michelle en Ewout elkaar ontmoet?

We hadden ons beiden ingeschreven voor een reis naar Israël, onder leiding van Christien en Gerhard Heeringa in november 2019. We hadden al een keer een informatie avond gehad in Swifterbant waar we uitleg kregen over de reis en waar we ons aan elkaar mochten voorstellen en of je al eerder in Israël was geweest. Beiden waren daar nog nooit geweest en we hebben elkaar toen wel gezien, maar niet echt. Samen met nog 13 echtparen en 2 heren die alleen gingen en bij elkaar sliepen op één kamer, waren wij de enige die beiden alleen gingen.

Op 1 november vertrokken we met een bus die vanuit Swifterbant naar Harderwijk kwam en die ons heel vroeg op Schiphol afzette.

Na een goede vlucht kwamen we in het mooie land aan. Een prachtige indrukwekkende reis. Met een fijne groep die goed op die 2 alleen gaanden pasten.

Op de meeste foto's van de reis is te zien dat we bijna altijd wel bij elkaar in de buurt waren en op dag 7 hebben

we samen de toren beklommen van de Evangelische Kirche en genoten van het uitzicht over het oude Jerusalem en konden mooie foto's maken van de stad.

Bij de lichtjes toer die we maakten door Jerusalem en we bij de stenen molen waren aangekomen. Wel gehoord dat de molen door Friezen was gerestaureerd en verder niets meegekregen van de uitleg van de gids. Want daar raakten we in een goed gesprek en begon de ontluikende liefde.

Je durft in het begin elkaar niet aan te raken en soms per ongeluk, dan gaat er stroompjes door je heen.

De laatste avond op zondagavond na de gemeenschappelijke samenkomst, werd de vraag gesteld 'Wat neem jij mee van deze reis:' en toen hebben we naar de groep en elkaar uitgesproken dat wij elkaar meenamen naar huis van deze reis, een bijzondere vriendschap tussen ons is opgebloeid.

En de rest weten jullie en we staan hier en willen we voor jullie én in het aangezicht van onze Heer een zegen vragen over ons voorgenomen huwelijk.

